

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Προχθές Κυριακή, στο γήπεδο στα Νεροκούρου πραγματοποιήθηκε φιλικό μεταξύ της ομάδας μας και του ΤΑΛΟΥ συριλίου. Το πολύ όμορφο κλίμα, με τους παίκτες να παίζουν καθαρά χωρίς χτυπήματα, με τα πιτσιρικά στην κερκίδα και με πολλή διάθεση για μπάλα, καλαμπούρι και τραγούδια επιβεβαίωσε στους λίγους που βρεθήκαμε εκεί ότι κάθε παιχνίδι που πάει κανείς στο γήπεδο, είτε για να παίξει είτε για να τραγουδήσει, είναι μια μικρή γιορτή. Πως το πραγματικό νόημα του παιχνιδιού είναι το ίδιο το παιχνίδι χωρίς ανταγωνιστικές λογικές, ψυχαγωγία για την ψυχαγωγία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο διαιτητής χρειάστηκε να επέμβει πολύ λίγες φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τελικά ο Τάλως κέρδισε το ματς με αδιευκρίνιστο σκορ (γιατί, εν τέλει ποιος μετράει;). Είπαμε, παιχνίδι για το παιχνίδι...

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, άρχισαν να πέφτουν κάτι πετραδάκια στην οροφή του γηπέδου. Σύντομα εντοπίστηκαν απ έξω κάποια άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας που στέκονταν σε ένα ύψωμα πίσω από την κερκίδα. Αποφασίσαμε να κάνουμε υπομονή και να μην απαντήσουμε στην πρόκληση γιατί αφενός είχαμε έρθει στο γήπεδο για να περάσουμε ωραία και αφετέρου γιατί θεωρήσαμε ότι όποιος είχε κάποιο πρόβλημα μαζί μας θα μπορούσε πολύ εύκολα να έρθει μέσα να μας το επικοινωνήσει αφού οι πόρτες ήταν ορθάνοιχτες και αστυνομία δεν υπήρχε... Όσο τα πετραδάκια συνεχίζονταν κάποιες από μας βγήκαν έξω να δουν τι γίνεται και να βρουν όσους τα πέταγαν για να τους εξηγήσουν ότι υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσει κάποιος παίκτης ή ακόμα και κάποια μικρά παιδιά που παρακολουθούσαν τον αγώνα. Βγαίνοντας αντικρίσαμε κάποια άτομα να τρέχουν χωρίς καν να έχουμε πρόθεση να τους κυνηγήσουμε. Συνέχεια με τα πετραδάκια δεν δόθηκε, παρόλα αυτά να είναι σίγουροι ότι παρατηρήσαμε και τις κινήσεις κάποιων με φακούς και τις γύρες με τα αγροτικά.

Από την πλευρά μας θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς δυο διαφορετικές κατευθύνσεις: Ο ασπάλαθος είναι ένα σωματείο που προάγει τις αξίες της αδελφότητας και της αλληλεγγύης. Αυτός οι αξίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τη λογική του χουλγκανισμού. Δεν θα μπορούμε σε αυτό το τριπάκι οποιουδήποτε τέτοιου τύπου πρόκληση κι αν δεχτούμε γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να παίζουμε να τραγουδάμε για την ομάδα μας κι όχι να σπάμε τα κεφάλια των άλλων επειδή υποστηρίζουν τη δική τους. Είναι απολύτως κατανοητό οι πιτσιρικάδες (μικροί και μεγάλοι) να θέλουν να πετάνε πέτρες. Είναι επίσης γεγονός πως συχνά κατασκευάζουν έναν εχθρό και τον βάζουν απέναντι τους απλά και μόνο για να έχουν κάπου να πετάξουν τις πέτρες τους. Εμείς σε αυτούς τους πιτσιρικάδες (μικρούς και μεγάλους) λέμε ότι ο εχθρός δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα παίζει μαζί μας. Εμείς τους καλούμε να έρθουν την επόμενη φορά στο γήπεδο να κάτσουμε να τραγουδήσουμε και να συζητήσουμε και αντί να πετάμε ο ένας τις πέτρες στο κεφάλι του άλλου να βρούμε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός και να αντισταθούμε όλοι μαζί. Στην περίπτωση που τα άτομα που προκαλούσαν δεν είναι οι προαναφερόμενοι υγιείς πιτσιρικάδες αλλά αυτοί που προσπαθούν να δηλητηριάσουν τα μυαλά των πιτσιρικάδων το πράγμα αλλάζει. Εκεί η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική και, όπως και στο δρόμο όπως και παντού, εμείς θα είμαστε πάντα απέναντί τους.

Α.Α.Σ. ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ